

## **Svenska X1/9 träffen i Karlsborg 18-20/5 2012**

Tore och Gittan hälsade oss välkomna på fredagseftermiddagen.

12 st X1/9-or träffades på fredagen på Kanalhotellet i Karlsborg vid Göta Kanal. Urban och jag är på nåder med i denna klubb då vi åker i en Barchetta, men det är ju i alla fall en Fiat.

Som brukligt åt vi grillkorv, Christer och Tore grillade för fullt, men kylan gjorde att vi snart gick in. Vi samlades i en lokal där vi fick roliga historier att berätta med rekvisita som var mössor och hattar av olika slag. Detta gav oss många härliga skratt. Tore och Gittan utsåg vinnare av bäst framförd historia och det blev Lotta som vann.

Vi gick tidigt i säng då vi skulle upp i arla morgonstund.

### **Lördag**

Vi åt en fin frukostbuffé och kl 09.30 startade vi våra bilar för att åka till Karlsborgs fästning. Där väntade oss en 3D-film om den försvunna skatten. Efter filmvisningen fortsatte vi till fots med en dåtida guide och fick då vara med och leta fram skatten och efter en lång vandring i trånga utrymmen fick vi till sist tag i tjuven och guldtackorna.

Vi fortsatte sedan vår biltur runt sjön Viken med vacker natur. Vi stannade sedan på en rastplats vid sjön och åt potatissallad, kassler, gurka och tomater och det smakade mycket gott.

Efter lunchen fortsatte vi turen runt sjön och vi stannade för kaffe på ett fik i närheten av Göta Kanal.

Vi var tillbaka vid 15-tiden, några av oss vilade en stund. Sören och Gunnel kom i sin vita fina bil och hälsade på oss och vi hade en liten pratstund med dem innan de åkte hem.

Vi gjorde oss färdiga till middagen kl 19.00. Vi fick tvårätters middag, som bestod av förrätt och huvudrätt, en del av oss åt lax och några åt fläskfilé till huvudrätt. Allt var så gott tillagat. Efter middagen hade vi lotterier med många fina vinster och annat kul i konferensrummet.

### **Söndag**

Efter frukosten åkte vi till fästningen igen för att bese och få en guidad tur av DC 3:an som var väldigt intressant.

Nu blev det uppställning för fotografering av hela gruppen, därefter farväl och att vi ses i augusti i Småland.

Ett stort tack till de förträffliga värdarna GITTAN och TORE för en rolig och lärorik träff.

Vid pennan

Marie-Louise