

X1/9-träff i Ronneby

Vi började med att hälsa, den här gången var barnen inte blyga. Hotellet som vi bodde på hette Hviidehus och ligger i Blekinge. Vårt rum hette Wega, och hade nummer 25. Rummet låg på andra våningen. Vi var tvungna att ha två extra sängar. Vi hade också en tv på rummet.

Framme vid kvällen så hade vi det roligt. Det var sol där vi var. Den här gången hade min familj ingen balkong eller altan. Det var roligt att få träffa alla de andra. Det var åtta X1/9:or en Fiat Barchetta och en vanlig Audi A4:a. Lite mera framåt kvällen så skulle vi grilla korv. Grillen behövde ha ca 20 minuter för att värma upp sig. Efter 20 minuter hämtade vi grillkorvarna. Medan vi väntade på att korvarna skulle bli färdiga fortsatte vi att ha roligt i solen. Det var mysigt vid solnedgången. Det var en väldigt fin utsikt. Det var härligt på fredagskvällen.

Många skrattade och hade det roligt. Bilarna stod och sov på parkeringen. Klockan 20.00 tittade vi barn på "Så ska det låta". Det var kul. Jag som antecknade visste inte vad de andra höll på med. Men vi barn åt cheez doodles och drack dricka till "Så ska det låta".

På lördagsmorgonen åt alla frukost. Frukosten bestod av flingor, russin, smörgås, ost, andra pålägg, juice och kaffe. Vi borstade tänderna efter att vi ätit färdigt. Klockan 10.00 åkte vi på lite nya saker. Ni skulle bara ha varit med. Vi åkte i en stor klunga av bilar. Vi fick också pröva att paddla kanot. Vi åkte till ett bilmuseum och ett marinmuseum. På lördagskvällen gick vi en tipspromenad. Den var svår. Två kom lika i tipspromenaden.

På kvällen skulle vi på en grillrestaurang. Det blev inget lotteri den här gången. Vi skulle samlas ca 18.40, sedan så skulle vi gå iväg till restaurangen. Vi var 20 personer som satt och åt på restaurangen. Vi skrattade och hade det trevligt. Det var väldigt roligt. Alla var fint klädda på restaurangen. Barnen fick glass. Den var supergod. Barnen fick också varsin japansk solfjäder.

På söndagen började vi med att äta frukost. Frukosten bestod av samma saker som på lördagens frukost. Efter så gick vi på loppmarknad ganska nära Hviidehus. Jag köpte ett 1000-bitarspussel, en gosdjursdromedar och ett BRATZ-pennfack. Min lillebror Rickard köpte en leksakslyftkran, som knappt fick plats i X1/9:an. Efter det åkte vi hem.

Rebecka Emricson, 10 år