

Från mörkaste Småland till Sveriges Riviera

Med nytt fördelarlock och ny klädsel drog vi iväg den 26 mil långa resan till Motala. Ja resan känns längre än med en modernare och tystare bil. Full volym på GPSen. Den innan så väna och mjuka kvinnorösten förvandlas till ett gallskrik för att överrösta motorljud m.m.

Väl framme vid Skogsborgs vandrarhem välkomnades vi av värdparet och övriga X1/9-fans. På kvällen var det korvgrillning och mycket X1/9-prat.

Efter en god frukost dagen efter väntade oss en 5 mil lång bilrunda. Första målet var Sveriges Rundradiomuseum. Intressant att få en tillbakablick av radions barndom, mycket våglängder, volt och watt. Många kommentarer: o...en sådan radio hade min morfar osv. osv.

Därefter rullade de italienska skönhetererna vidare till Övralids Herrgård där Verner von Heidenstam var bosatt 1925-40. Vi intog en lunch i det gröna med soligt väder o verkligt fin utsikt över Vättern.

Sedan vidare färd mot Charlottenborgs slott. Där mötte oss en guide som på ett beskrivande sätt gjorde rundturen fängslade o intressant. Det var där föresten, i stora salen när alla stod tysta o fängslade av spökhistorier mm som en dam vid frugans sida viskade: ...- det pratar i din handväska, varvid Lisbeth öppnade handväskan och då hördes med ett gallskrik:
- TAPPAT SATTELITMOTAGNING.

Hemfärd genom Östgötskt landskap till det förträffliga Skogsborgs vandrarhem. Efter en tipspromenad utmed den långa Rivieraliknande sandstranden väntade en middagsbuffé. Kvällen blev en trivsam klubbträffavslutning med X1/9-anda.

Vi tackar Ewa, Siwerth och övriga för en trevlig klubbträff.

Lisbeth o Roy

Ps.

*Det är skönare att lyss till en sträng som brast,
än att aldrig spänna en båge.*

Verner von Heidenstam