

Årets höstträff genomfördes den 3-5 september 2009 i Älmhult tillsammans med Fiat Classic Club. Efter ankomsten på fredag kväll vid Sjöstugan Camping vackert belägen vid sjön Möckeln fanns tid för umgänge och förplägnad. För de flesta av oss X1/9-ägare var det första gången vi var på träff med Classic Club och det blev väldigt lyckat! Nya bilar att titta på och trevliga människor att umgås med. Vi var tretton X1/9-or och ett tjuogotal andra Fiatbilar varav flera var från Danmark. Det var roligt att se andra Fiat modeller, det var särskilt en röd Fiat 500 och en Fiat 600 Multipla med vidhängande släpvagn som var mycket charmiga. På kvällen blev vi bjudna på grynkorv med potatismos, en välsmakande specialitet från Västergötland. Efter ytterligare trevligt umgänge var det sovdags på vandrarhemmet eller som i vårt fall i en campingstuga.

Efter frukost och bakluckeloppis på lördag morgon var det dags för avfärd för en rundtur på den småländska landsbygden. En lång karavan av bilar körde iväg i makligt tempo på vackra kurviga vägar. Efter ca tre timmar var det äntligen dags för första stoppet på Getnö Gård vackert belägen vid Sjön Åsnen. Medan vi intog vår lunch som bestod av kaffe och goda frallor berättade vår värdinna om de begivenheter man erbjuder sina gäster, fiske, kanotsafari och andra äventyr. Regnet höll sig borta och vi kunde njuta av lite sol under fikapausen. Färden gick sedan vidare till Ryd och den omtalade bilkyrkogården på Kyrkö Mosse som har en lång historia. Åke Danielsson startade skroten i slutet av 40-talet, efter hot om att alla bilar skulle fraktas bort har bilkyrkogården nu fått bygglov på 49 år och status som kulturminne (!?) Det var fascinerade att vandra omkring bland de gamla vraken och notera hur naturen mer och mer tar över. Många bilar hade en vacker patina och det var inte enkelt att försöka lista ut vilken bilmodell man hade framför sig.

Efter Kyrkö Mosse var det hemresa till Sjöstugan och tipspromenad utan en enda fråga om X1/9 (men desto fler om Fiat 500!) Årsmötet genomfördes utan mankemang och sedan var det dags för middag som intogs på vandrarhemmet. Vi bjöds på en generöst tilltagen grillbuffé som smakade mycket bra. Efter middagen blev det tid för ytterligare samvaro med kaffe och hembakta tårtor. Nöjda och mätta somnade vi sedan fram på nattkvisten.

På söndagen var det dags för hemfärd efter frukost och städning. Solen hade nu äntligen kommit och vi passad på att njuta av värmen och tog en kopp kaffe i den vackra trädgården på Linnés Råshult strax norr om Älmhult. Årets sista träff var slut och vi ser redan nu fram mot nästa års träffar, kanske det blir en träff med Classic Club också. Träffen i Älmhult var trots allt regnande mycket lyckad. Stort tack till Paul och alla andra i Classic Club som höll i trådarna.

Hälsningar

Lars Ericson med co-driver Colin Hayward
GHO 288