

Vårträffen 30/5 – 1/6 2014

Så var det då äntligen dags igen för vårens höjdpunkt med bilklubben, vårträffen som alltid genomförs i Kristi Himmelsfärdshelgen, denna gång i ett vårfagert Östergötland närmare bestämt i Yxnerum utanför Åtvidaberg. Vi, min kartläsare Eva och jag startade vår resa i Göteborg kl 11 på fredagen, vi hade ju några mil att avverka innan vi skulle komma fram till målet. Tanken var att undvika stora vägar och hålla sig till dom små. Vädret var soligt och fint så det var självklart att åka utan taket på. Efter fikapaus och lunchpicknick vid fina sjöar, lite felnavigering (kartan stämde inte med verkligheten) nådde vi slutligen vårt mål, Yxnerums Hotel & Conference och då hade klockan passerat 18 och vi hade nästan kört 40 mil. Vi blev hjärtligt mottagna (det är alltid lika roligt att träffa gamla bekanta) och det serverades grillad korv efter en inledande tipspromenad.

Senare på kvällen samlades vi i en gemensam lokal där det även serverades drycker och tilltugg för fortsatt umgänge under gemytliga former. Denna träff hade samlat 11 X1/9:or och två bilar av annat fabrikat, träffansvariga Urban och Marie-Louise körde Mercedes varav Urban körde en nyinköpt SLK55 AMG (!).

Efter en god natts sömn i nyrenoverade och fräscha rum och en riktigt bra hotellfrukost vart det dags att äntra bilarna för avfärd de cirka två milen in till Åtvidaberg. En del av fordonen behövde ha bränslepåfyllnad i Åtvidaberg, därefter fick vi under ett par timmar en intressant guidning på ÅSSA-museet där rester av den tidigare industriepoken i bruksorten Åtvidaberg kunde beskådas. Lunchen intogs på ett café vid torget och sedan var det uppsittning för avfärd till Valdemarsvik. Genom fantastisk natur med stora ekar, på slingrande vackra vägar och till fåglarnas sång tog vi oss sedan till havet i öster och ett stopp för inköp av glass i "Viken". Medan vi köade i kiosken öppnade sig himlen tillfälligt och det blev bråttom att sätta på taken på bilarna. Nåja, många av oss stod kvar, vi ville ju inte förlora vår plats i kön, medan några omtänksamma personer sprang till bilarna och satte på taken! (tack Peo med flera)

Efter återkomsten till hotellet hade vi ett par timmar fri tid som kunde användas på lite olika sätt. Rebecca och Richard testade vattnet i utomhuspoolen medan andra höll sig på land i solen. Efter en välsmakande Italieninspirerad tvårätters middag blev det eftersits i gemensam lokal då vi bla roade oss med lotteri och utlottning av fina priser. Wille Egelstig fick nästan full pott och kammade hem flera vinster bl a flera bilar.

Efter frukost på söndag och sedvanlig fotografering (denna gången framför poolen) var träffen slut men de som ville, och det var de flesta var välkomna hem till Urban och Marie-Louise i Linköping på förmiddagskaffe. Kaffe och äppelkaka avnjöts i skuggan på altanen men snart var det dags för återfärd till Göteborg. Nedcabbat och mindre vägar gällde även på hemresan. I Gränna var det stopp för lunch vilken inmundigades på en mycket vacker plats; Rasmus kvarn i Röttle by bara någon km från centrala Gränna. Vad går upp mot picknick i det gröna med vindens sus och forsens brus i bakgrunden? Skönt också att komma bort från stora vägen. Färden gick sedan vidare utan problem, en älg sprang över vägen helt nära oss "nånstans i Småland" och bilen höll hela vägen. Väl hemkommen upptäckte jag dock att ena stänkskyddet saknades, nåja värre problem kan man ju råka ut för.

Stort tack till Urban, Marie-Louise, Siv, Christer och alla andra som bidrog på olika sätt för en mycket välorganiserad och trevlig träff i Yxnerum hälsar Lars och Eva i GHO 288. Eva som var med på för första gången vill särskilt framföra att det var en mycket trevlig tillställning.