

Höstträffen 15-17/8 2014

Nu blev det äntligen augusti och tid för min första träff med X1/9-klubben. Det kändes ju lite pirrigt och häftigt på samma gång. Att möta andra och titta på deras fräcka bilar samt få lite tips och kommentarer om min egen bil. Jag visste ju inte riktigt vad jag gett mig in på när jag åkte dit. Jag startade min färd hemifrån Älvängen vid 15-tiden på fredag eftermiddag och med ett par små stopp på vägen och 14 mil senare så var jag framme vid Motell Dalhall i Åmål där årets Höstträff gick av stapeln. Denna höstträff arrangerades av Peo och Annika Heintz. Så fort jag parkerade kom alla trevliga personer fram och presenterade sig och skakade hand. Alla hade då kommit förutom Kenny och Anna-Lena men de hade ju längst att köra.

Efter incheckning och lämnande av väskor på rummet så samlades vi i Motellets matsal runt ett långbord där det var presentation av programmet inför helgen och sedan så sedan gjorde alla en liten presentation av sig själva tack vare att jag var ny i gänget.

Efter denna presentation blev det dags för Taco-buffé med alla tillbehör och valfri dryck. När alla var mätta och nöjda så satt vi och pratade och umgicks med god dryck och gott tilltugg fram till kl 22.00 då motellet stängde för kvällen.

På lördag morgon intogs en god och rejäl frukost och sedan var det dags för en utflykt i Dalsland och Värmland. Jag och några andra började med att åka och tanka då det var sagt att dagens tur skulle bli c:a 15mil. Ganska prick kl 09.15 körde vi iväg och alla gjorde "take off" eller heter det Tak av!?

Färden gick på fina, lagom krokiga vägar med solsken till första stoppet som var vid Borgvik där vi tog en bensträckare och lite fotografering. Vi körde i en samlad trupp med lite olika tempo och jag hamnade i mitten av fältet ungefär. Fältet blev lite utdraget men det fanns kom-radios så det hölls kontakt mellan olika bilar och vid varje korsning så samlades truppen ihop innan färden fortsatte. Nästa stopp som var det stora målet för utflykten var Klässbols Linneväveri utanför Arvika där vi fick en Guidad tur genom väveriet och jag måste väl säga att jag kanske inte hade valt detta som ett utflyktsmål men det var väldigt intressant och kan rekommenderas. Man kunde handla linneprodukter i butiken, både 2:a och 1:a sortering.

När vi klev ut från väveriet så såg det lite mörkt ut på himmelen så alla satte på taket igen och promenerade till Kaffekvarnen i Klässbol där vi hade lunch och tog även ett gruppfoto. Lunchen bestod av en rejäl smörgås och kaffe eller te. De flesta åt räksmörgås som var suveränt god. Här fick vi avvakta lite innan vi kunde gå tillbaka till bilarna då sommaren stod som spön i backen... Väl tillbaka till bilarna så körde vi en lite annan väg tillbaka till Åmål och till Heintz Bil AB där styrelsemöte och senare årsmöte hölls innan vi åkte tillbaka till motellet. Dagens utflykt blev c:a 17-18 mil.

Vid Motellet var det rast/vila eller egna aktiviteter ett par timmar innan kvällens middag. De flesta av oss möttes i ett av rummen och pratade och smakade på olika drycker innan det blev skjuts till middagen. Peo Heintz's pappa och Annika skjutsade oss till Restaurang Solsidan inne i Åmåls centrum. På restaurangen hade de tapas som specialiteter och jag valde 4 rätter varav en var blåmussel- och räksoppa och en annan var calamares, suveränt gott. Efter middagen skjutsade Peo's pappa oss till bilfirman där vi fortsatte att umgås under trevliga förhållanden med gott tilltugg och goda drycker. Sedan blev det dags för hemfärd till motellet och återigen kom Peo's pappa och körde.

Vid söndagens frukost var i alla fall jag lite mer trött än dagen innan... Efter utcheckning så var det Kramkalas och farväl innan alla körde hemåt. Självt så passade jag på att hälsa på en kompis som har sommarstuga inte långt därifrån så jag var inte hemma förrän på kvällen.

Som en sammanfattning av helgen så hade jag väldigt skoj och trevligt och blev väldigt bra mottagen då jag var ny i "gänget".

Alla bilar fungerade och inget problem. Hoppas att alla kom hem utan problem.

Vädret som ju har varit fantastiskt hela sommaren kunde väl ha varit bättre då det kom skurar då och då.

Jag ser redan fram emot nästa års Jubileumsträff.

Stort tack till Familjen Heintz för en välarrangerad träff med fina vägar och god mat.

Vid tangenterna
Jan Andersson
DLO 289