

Höstträff Aneby

24-26 Augusti

I somras huserade jag och Birgitta några dagar i familjen Mobergs husvagn, som för säsongen var uppställd på Eksjö camping. Under en dagstur fick vi ett infall att våldgästa en av höstträffsarrangörerna, Jonny Andersson, som lämpligt nog bor i Aneby, denna för de flesta okända plats i Sverige. Säg hur många som åker dit utan anledning. Väl hemma hos honom var dörren låst, men däremot så stod en slaktad Golf på uppfarten. Vi undrar fortfarande om han tar delar till Xet från denna tyskbil? Hmm!

Nåväl vi fick oss i alla fall en första glimt av omgivningen.

Så blev det då dags att åka på höstträff till Aneby, eller rättare sagt Nobynäs strax norr om Aneby.

Satte navigatorn och körde förstås fel. Vi såg en trevlig pingla på vägen med tre hundar i koppel som såg ut att kunna lokalgeografin. Vi stannade för att fråga och då utbrister pinglan: "-En sån bil har min bror." Vilken timing att haffa Jonnys syster. Efter vägvisning kom vi fram till Nobynäs säteri. Detta ägs av Ulla och Steve Haygood. Förutom att de bor där så hyr de ut ett våningsplan till gäster. Klubben fick gott om plats att husera på bland diverse plastattiraljer från 60- och 70-talet som Ulla samlar på. Visst kände vi igen en hel del husgeråd och annat som passerat revy i våra medelåldersliv. Säteriet har hästar som inriktning så lämpligen fick vi parkera våra bilar i manegen under natten.

På fredagskvällen fick vi besök av Tomas Grahn med sin Fiat 600 multipla årsmodell -56, sedan kom även Robert Gustavsson från Stockaryd och gjorde reportage för tidningen Classic Motor, där han intervjuade familjen Emricson som lämpligen innehar två bilar för att kunna förflytta hela familjen ståndsaktigt.

Efter att nästan alla var samlade blev vi indelade i lag för att tävla mot varandra. Denna indelning sköttes galant av träffens andra arrangör Rolf Wennbring.

Vi fick pröva på diverse bollekar och stövelkastningar under kvällen samt en del ordflätor att lösa.

T.ex. vilken krydda Don Juan kan förknippas med. Här fick vi gnugga geniknölarna rejält innan vi kom på att muskot var det rätta svaret.

På kvällen intog vi pastasallad som Ulla fixat till. Christer blev överförtjust i vitlöksdressingen.

Lördag morgon och frukost. Därefter uppsittning i manegen med avfärd till Stalpet - södra Sveriges högsta vattenfall, med en fallhöjd på ca: 20 meter. Sedan tittade vi till Bordsjö slott som varit i Bondesläktens ägo sen mitten av 1300-talet. Tjusigt värre! Färden fortsatte förbi Askeryds kyrkby till Linköpings stiftsgård Gransnäs där vi körde off-road upp till ett vindkraftsverk. Här skulle vi gissa höjden, med varierande resultat så klart. Rätt svar var i alla fall 144 meter upp till generatorm.

Karavanen drog därefter till Aneby stortorg där magister J. Andersson styrde in sina elever för lunch hos Admon och grabbarna på Aneby Grill samt utställning av våra X på torget. Här var det stor uppslutning med dans och tal. Jag fick nästan sålt min bil till en pensionär med rollator och hörapparat. Ola Gustavsson intervjuade vår ordförande Lars Tilson och Smålandstidningen var där och gjorde reportage. Dessutom smög en fotograf med stort objektiv omkring och fotade. Det visade sig vara en klubbmedlem från Helsingborg som tagit sig tid att komma och titta på våra bilar. OK, han fuskade med att åka i en Prius men fram och tillbaka på dagen i ett X är väl magstarkt. Hoppas vi får se helsingborgaren på vårträffen med en "riktig" bil.

Efter hamburgerlunchen gick färden via Hullaryd till krydderi Krokus där Åke Nilsson hade agilityshow med sina hundar och även sålde hemmabladdade kryddor i sin butik. Därefter besökte vi Björkenäs mopedmuseum där Anders Arnesson visade upp sin digra samling av cyklar, mopeder och motorcyklar. Alla karlars Mecka. Nog fanns varenda mopedmodell vi kunde komma på att leta efter. Imponerande! Efter en diger fika serverad av Kerstin Hugo, Jonnys respektive, så körde vi tillbaka till Nobynäs via Vireda och Hullaryd.

Väl på Säteriet efter en mycket intressant dag så var vi tvungna att inmundiga törstsläckande drycker samt utföra en behövlig tvagning av våra resdammiga kroppar. Det frestar på att åka X ska ni veta! Kvällen bjöd inte upp till dans men väl till grillbuffé återigen serverad av Ulla. Därefter tömde vi våra plånböcker på den traditionella lottförsäljningen.

Söndag morgon med ny frukost samt sedvanligt årsmöte. Vi fick fram var nästa års vårträff ska hållas och kanske även höstträffen.

Till slut så var det gruppfoto och avskedskramar innan färden gick hemåt i ösregn. Spelar inte så stor roll när vi hade sådant kanonväder på lördagen.

På återseende

Tore Bengtsson