

## **Höstträffen 2007**

Fred 31 aug - sönd 2 sept

Årets höstträff var förlagd till Drängsereds Vandrarhem i närheten av Ullared.

Min resa till träffen började i Malmö i mulet och kulet väder. Regnet kom strax norr om Helsingborg och höll sen i sig hela vägen upp.

Denna gång fick jag sällskap av sonen Carl-Henrik, min ständige servicetekniker som fixar det allra mesta på min X1/9a.

Eftersom jag skulle möta honom i Värnamo tog jag E4:an norrut, gjorde "lunch-soppe-stopp" hos väninna i Ljungby, och fortsatte sen i ösregnet till Swebusshållplatsen i Värnamo. Fick en liten tupplur i bilen tills knackning på sidorutan aviserade C-Hs ankomst. Efter lite extra proviantering i Värnamo ställdes färdan, nu med C-H som förare, mot Smålandsstenar där mor utlovat 50-talsfika med Napoleonbakelse på Göstas kondis. Härligt genuint 50-tal (se bild) som man inte ska fara förbi. Värt ett besök!



Göstas Café

Styrkta till kropp och själ fortsatte vi de sista milen till Drängsereds Vandrarhem där vi möttes av Lasse och Lotta, Stygge och Lena med 8-månaders guldklimpen Love.

Allteftersom anlände "X1/9-folket" och bilarna parkerades i snygg rad på gräsmattan framför huset. Christer var snabb med att få upp linan med Fiat X1/9-flaggorna utmed hela entrén så vi snabbt kunde känna oss hemma.

Så ska det va! Tyvärr bara 7 st X1/9or i år. Men vilka X1/9or! Urbans Barchetta platsade förstås också i raden. Hälsningsceremonierna var som alltid varma, pigga och glada och bilarna inspekterades, också som vanligt. Inkvartering skedde under sedvanligt prat och skratt och välkomstskålar utväxlades i öl, vin, cider eller läsk. Det är kul och trevligt på våra opretentiösa träffar.

Härliga dofter började spridas från verandan där Lasse T var grillmästare för kvällen. Resten av förberedelserna med maten sköttes av oss andra och snart stod bordet dukat i vandrarhemmets rustika matsal. Värden Harry hade t o m satt ljus på samtliga bord! Tack för den servicen. Middagen intogs och sorlet steg några extra grader. Det blev mycket prat om vad vi gjort sen vi senast sågs, varför vi är så få den här gången, hur bilarna fungerat eller inte fungerat, om

gjorda eller önskade reparationer och förbättringar, utbyte av tips och erfarenheter. Alla är intresserade och hjälpsamma mot varann i den här klubben. Trivsamt stämning!

Själv minns jag en av de första gångerna jag var med på träff för 8-9 år sen: Det var så här: jag kunde varken lyfta av eller på mitt tak själv och det irriterade mig mycket.

När jag åkte iväg till träffen bestämde jag mig för att be killarna i klubben om hjälp med att lära mig hantera mitt biltak. Jag skulle inte åka hem innan jag kunde det! Gissa om jag fick hjälp. Jäklar vad de körde med mig! De visade mig vilka tag jag skulle ta och hur de skulle tas... ”Kom nu Gunn! Lyft av taket! Lagg ner det under huven! Försiktigt! Försiktigt, så du inte skaver skyddslacken! Ta upp taket nu! Lagg på det! Raka armar! Bra! Om igen! Kom nu Gunn! Träning ger färdighet!” Stygge, Helge, Lars T och Peter R var verkligen goda läromästare. Tack grabbar, för uthålligheten och engagemanget!

### **Tillbaka till 2007 års höstträff!**

Lars T och Il presidente Stygge hälsade oss välkomna, informerade om morgondagens aktiviteter och delade ut kuvert med program, karta och annat smått och gott. Färden i morgon skulle gå över Ullared där ett par timmars stopp utlovades och nu skulle jag för första gång få stifta bekantskap med GeKås i Ullared! Det hör ju nästan till allmänbildningen.

### **Lördag**

Lördagen började kl 8.00 med en härlig frukostbuffé som Harry, vår vandrarhemsvärd, dukat upp i matsalen. Alla var förstas hungriga och lät sig väl smaka. Lasse T gav oss lite information om regler vid kortegekörning: att vi kollar att bakomvarande bil hänger med, om inte, saktar vi in och inväntar o s v. Kl 9.00 var det dags att starta bilarna för dagens utflykt. Och solen sken! Hurra! Biltaken lyftes av och färden startade med Lasse och Lotta i täten.

Sju stycken X1/9or, en Volvocombi och en Barchetta gav sig iväg ut på första etappsträckan Drängsered - Ätran - Gällared - Askome - Ullared, delar av sträckan är Hallands vackraste vägsträcka enligt Vägverket. Tack Lars T och Lotta som lagt upp utflyktssträckorna. Vi körde i strålande solsken genom underbar granskog med marken täckt av grönaste gröna mossor, genom ljuvlig lövskog och på etappsträcka 2, vid Åkulla, t o m vacker bokskog. Tror att vi alla njöt av vår svenska natur och farten hölls därefter.

Framme i Ullared parkerades X1/9orna som extra blickfång utanför Göran Karlssons bilmuseum. De flesta bilarna inne i museet var lite större och minst lika vackra som våra.

*Här måste jag få lite referat från nån som var inne i museet eftersom jag ”skubbade ” från det. Tiden räcker som bekant ofta inte till allt.*

Efter två timmar var det dags för gemensam lunch på Restaurang ”Niats Mat”, och där kunde de konsten att servera fräsch god mat på snabbt och trevligt sätt!

Det blev lite mindre ledigt utrymme i de flesta av våra små bilar när alla gula plastkassar stuvats in. Själv inhandlade jag två nya högtalare som Carl-Henrik monterade in och de gamla ”hottades” iväg. Deras membran hade nämligen spruckit och tagit slut med hjälp av bl a Duke Ellington och Johnny Hodges och bandspelarens volymknapp när bilens ägarinna samtidigt trampat på gasen. Men det hör till hennes glädje med X1/9an!!!

Etapp 2 gick från Ullared till Skrea strand, också det på vackra vägar. Vädret blev ostadigare och därför fick biltaken ligga på. Vi körde förbi skylten ”Bockstens mosse” så nu vet vi var den gamle mannen kom ifrån. Paus gjordes vid Ästad Gård, ett konferenscenter/ Spa/ Restaurang etc. Ja det var en fantastisk anläggning. Tips: gå in på [www.astadgard.nu](http://www.astadgard.nu), [info@astadgard.nu](mailto:info@astadgard.nu). Här borde vi ha en X1/9träff! Vilken miljö! Man kan t ex hyra egen bastu, egen badbalja ute eller inne, äta gott, sova gott i rum eller stuga, promenera på slingrande gångar bland blommor och buskar. Vi tog också träffens gruppfoto här och var eniga om att till Ästad Gård ville vi komma tillbaka.

Färden fortsatte sen till Hotell Strandbaden på Skrea strand i Falkenberg där klubben bjöd på eftermiddagskaffe med kaka i sköna skinnfåtöljer och med levande ljus på borden. Vädret var ”höstigt” med blåst och småregn så något badande var det inte tal om. Styrkta av fikat körde vi sen utmed Skrea strand, över Heberg och tillbaka till Drängsered dit vi kom i tid för att få en timmes vila innan kvällens aktiviteter började.

Klockan halv sju träffades vi på verandan för att slussas ut på tipspromenad. Nu kom lite kvällssol fram och vi fick en mysig promenad medan maten fixades av träffens ansvariga. Några av frågorna skapade lite frustration!

Ex 1: Vem är snabbast?

- 1 Tore
- X Lars E
- 2 Christer

Ex 2: Vem är snabbast?

- 1 Isabell
- X Andreas
- 2 ??

Ex 3: Vem är snabbast?

1 Gittan

X Siv

2 Gunn

??? ”Vad är det här för frågor? Usch vad menar dom?” Och inte visste vi vad vi skulle kryssa för. ”Nu hopar det sig” sa Gittan. Vi enades om att ta en klunk vin, Cider eller öl och se om det hjälpte. Skratt, funderingar och småprat präglade samvaron utmed promenaden.

Utslagsfrågan var: hur många smågodisbitar är det i runda asken? Jag skulle vilja säga ”alltid för få” men det alternativet fanns inte med.

När vi kom i mål var middagsbuffén framdukad och efter maten var det inte läggdags, men lekdags. Lasse T och Lotta tog fram ett extra bord, en rejäl plankan och hammaren och så fäste de 3 x 4 spikar i plankan varpå de tre herrarna från promenadens första fråga om snabbhet kallades fram och nu plötsligt begrep vi ...

Tidtagning sköttes av Lena och Isabell. Här gällde det att heja på rätt person! Vad hade man skrivit för svar? Var det Tore som var snabbast?

Ännu en omgång herrar fick tävla innan det var damernas tur: Gittan, Siv och Gunn använde hammaren för allt vad de förmådde.

Spikar att slå i bräda på snabbaste tid för de vuxna och för barnen att snabbast slå så många bollar i målnät som möjligt, det var tipspromenadswaren. Fyndigt! Minns inte vem som vann själva tipstävlingen. Jo, var det inte Urban? Men vad vann han mer än äran och applåderna?

Kvällen fortsatte med både lek och allvar, frågor och synpunkter inför morgondagens årsmöte ventilerades lite här och där. Så småningom blev det sängdags och nattsömnen efter dagens alla intryck var säkert god för samtliga.

### **Söndagen**

Skönt att även på söndagsmorgonen få plocka till sig från framdukad frukostbuffé. Och vilket gott kaffe Harry kokar!

Styrelsen sammanträdde mellan klockan 9 och 10 och vi andra kunde under tiden packa ihop våra pinaler, bära ut dem i våra bilar och sen städa våra rum. Claes och Birgitta från Beddingstrand i Skåne lämnade oss direkt efter frukost och var ej med på årsmötet. De hade ju en bra bit att åka.

Kl 10 startade årsmötet. Protokoll därifrån kommer på hemsidan från årsmötessekreterare Christer Moberg? Vi som deltog i årsmötet var överens om att jobba för att få fler medlemmar till våra klubbträffar. Det skulle vara väldigt roligt med 20-30 bilar nästa träff.

Efter mötet var det stor tack och avskedsceremoni innan vi åkte åt olika håll.

Vädret under årets höstträff skiftade mellan ytterligheterna ösregn/höstrusk och soligt/varmt sensommarväder. Vi parerade det utmärkt, men ibland gällde Gittans glada ”nu hopar det sig”.

***Tack alla fyra träffsamordnare för en mycket välordnad och trevlig höstträff med trivsamt boende, vackra vägar, intressanta utflyktsmål och ö h t god omsorg om oss deltagare.***

***Tack Stig och Lena, Lasse och Lotta!***

Skrev Gunn i EAB 151

Extra Tack säger jag till Helge och Lena, Andreas och Isabell för att Carl-Henrik fick åka med er ända till Linköping.

*Ps/*

***Träffens sämsta: höstrusket på fredagskvällen och ösregnvädret under hemfärden***

***Träffens nya: Love, 8 månader och Carl-Henrik, ny klubbmedlem***

***Träffens uttryck: ”nu hopar det sig” (Gittan)***

***Träffens bästa: Den gemytliga stämningen och lördagsförmiddagens solsken***

*/Ds*